

Nyhetsbrev från Tilda i Demokratiska republiken Kongo, februari 2024

Hej på er! En månad går fort. Men det var inte bara en månad sedan jag senast skrev till er. Den här månaden har det dessutom gått två år sedan jag flyttade till Kongo.

De senaste veckorna har varit intensiva och kantade av sorg. Vår kollega på kyrkans hälsodepartement här i Luozi, pappa Alphonse, gick hastigt och oväntat bort för snart två veckor sedan. I veckan har vi haft sorgevaka och begravning. Sorgevaka innebär att man träffas med den avlidnes familj, vänner, kollegor och församlingsmedlemmar från kyrkan för att sjunga, be och sörja tillsammans. En sorgevaka kan hålla på i allt ifrån några dagar till flera veckor, ofta dygnet runt, hemma hos familjen. Den sista natten innan begravningen förflyttas sorgevakans till kyrkan eller annan samlingshall för att sedan avslutas med själva gravläggningen dagen därpå.



Pappa Alphonse Nkeban Lukemba.

Pappa Alphonse kom från en liten by som ligger på vägen till Sundi Lutete. Han har jobbat i ca 30 år på kyrkans hälsodepartement i Luozi. Vi minns pappa Alphonse generositet och vänlighet och tänker särskilt på familjen, hans fru, barn och barnbarn. Var gärna med och be för familjen. 🙏

I början på februari lämnade jag den lugna staden Brazzaville i grannlandet för att åka tillbaka till det kaotiska Kinshasa. Under några veckor hade jag möten både online och på plats med missionärskollegorna i Brazzaville. Förutom möten och distansarbete med statistiken fick jag också tid att träffa vänner där. Det var väldigt fint.

I Kinshasa fick jag sedan säga hejdå till min missionärskollega Clara och barnen. Hon och barnen åkte hem till Sverige i början på februari och pastor Hervé åker hem om en dryg vecka. Deras period i Kongo har nu kommit till ända. Jag vill passa på att tacka dem för allt vi har delat under vår tid tillsammans. Ord kan inte beskriva

allt som vi har varit med om, i både glädje och i sorg, men vi har alltid stöttat varandra. Tack för ett gott samarbete! Jag kommer sakna er!

Efter en knapp vecka hemma i Luozi åkte jag tillbaka till Kinshasa tillsammans med chefen för kyrkans hälsodepartement, Freddy Mizonza. Där deltog vi i ett möte med hälsonätverket för Equmeniakyrkans tre samarbetskyrkor; CEC-kyrkan och CEBU-kyrkan i Kongo-Kinshasa samt EEC-kyrkan i Kongo-Brazzaville. Det var ett givande möte där vi fick möjlighet att utbyta information och erfarenheter.

Själva resan fram och tillbaka till Kinshasa är dock otroligt tröttsam. På grund av vägarbeten på Kongos nationalväg nummer 1, som sträcker sig från Kinshasa till Matadi, kan en sträcka på 200 kilometer ta upp till 10 timmar! Just nu är jag tacksam för att jag är hemma i stillsamma Luozi igen och inte har några resor inplanerade för tillfället.

På tal om resor; jag håller på att planera resan till Sverige och räknar med att kunna besöka församlingar under de två sista veckorna i augusti. Jag återkommer med mer information, men om ni redan nu har specifika önskemål kan ni väl höra av er, så kan vi preliminärboka.

Be gärna för

- Pappa Alphonses familj och för förändrat arbete på kontoret utan honom,
- Vila och återhämtning, som är nog så viktigt men ibland svårt att få till.

Tack för alla era böner och allt ert stöd! Varma hälsningar från Luozi,

Tilda Jönsson, missionär och sjuksköterska för Equmeniakyrkan och CEC-kyrkan i Demokratiska republiken Kongo



Möte med hälsonätverket i centrala Kinshasa.



Begravningsceremoni för pappa Alphonse.



Mina missionärskollegor Clara och Hervé i Luozi och Clara och jag i Sundi Mamba.



Just nu äter jag mycket nsafu (afrikansk smörfrukt).



För att se lite fler bilder, titta gärna in på bloggen nursetilda.wordpress.com. För er som har Instagram finns det också fler bilder på [@nurse_tilda](https://www.instagram.com/nurse_tilda) (mitt konto) och [@kieseikongo](https://www.instagram.com/kieseikongo) (familjen Kiese).