

## Demokratiska republiken Kongo, april 2023

April sägs vara en av de regnigaste månaderna på året här i Luozi. I början av april var det dock inte så mycket regn, bara brännande sol och tryckande hetta, som om regnet och åskan var på väg men aldrig riktigt kom fram. Sen kom regnen till slut och nu har vi haft regn nästan varje natt. Några stilla, försiktiga regn, andra så kraftiga att det regnat in och ytterligare andra med dundrande åska. Jag är tacksam för regnen som vattnar jorden och rensar luften och som dessutom fyller på våra vattenreserver så att vi inte behöver oroa oss för att vattnet ska ta slut. Det största problemet med allt regn är dock att vägarna blir så otroligt leriga och svårframkomliga.

Annars har april varit en ganska vanlig månad här i Luozi, om det nu finns några sådana här. Månaden började med palmsöndag och påskfirande i kyrkan. Sedan har jag mest jobbat på kontoret. Jag har haft många möten, både på plats och online. På kontoret har vi bland annat delat upp det sista av materialet från containern för att kunna få ut det till sjukhusen och vårdcentralerna. Jag har också hälsat på några kollegor som har fått barn; en av labbpersonalen på kyrkans vårdcentral har fått tvillingar och en annan kvinna har fått en son.



Något annat som har kommit i gång under april är undervisning i engelska. Det är barnen och ungdomarna som bor här på området som har frågat mig flera gånger om jag inte kan undervisa dem i engelska. Det kan jag väl göra, sa jag. Så nu kommer de till mig en gång i veckan och får lära sig nya ord och uttryck och träna på uttal. Mycket uppskattat, både av dem och av mig.

April månad har avslutats med kyrkorådet, som hålls en till två gånger per år med CEC-kyrkans ledning och ombud från varje kyrkodistrikt. Samtal har förts, frågor har diskuterats och beslut har fattats. För min del har den senaste tiden också handlat mycket om Sverige, då jag snart åker hem på besök. Mina 15 månader i Kongo är trots allt det längsta jag har spenderat utanför Sveriges gränser och det är många blandade känslor och mycket förberedelser inför resan till Sverige. Det blir många församlingsbesök och många besök hos familj och vänner.

Be gärna för

- Förberedelserna inför Sverigeresan, som bland annat innebär att avsluta en del arbetsuppgifter på plats och att förbereda församlingsbesöken i Sverige.

Med varma hälsningar från Tilda Jönsson, missionär och sjuksköterska för Equmeniakyrkan och CEC i Demokratiska republiken Kongo







Regnet annalkas.



Jordnötsfält vid Kongofloden.



Jag och min kör sjöng i kyrkan på påsk.



Undervisning i engelska.



Grannbarnen spelar fotboll bakom vårt hus.

För att se lite fler bilder, titta gärna in på bloggen [nursetilda.wordpress.com](http://nursetilda.wordpress.com). För er som har Instagram finns det också fler bilder på [@nurse\\_tilda](https://www.instagram.com/nurse_tilda) (mitt konto) och [@kieseikongo](https://www.instagram.com/kieseikongo) (familjen Kiese).